



Er komt veel informatie langs bij het bestuur van de Kring. Een selectie daarvan vindt u in deze periodiek. Zes keer per jaar sturen we haar rond.

Heeft u iets te melden, een vraag of een onderwerp waar u meer van weet, schroom

niet: nieuwsbrief@oudheidkundigekring.nl. De Kring is een vereniging van en voor de leden.



Actieve leden

Fijn dat er zoveel leden zich, op uitnodiging, meldden voor de vrijwilligersmiddag. Plaats van handeling: de oranjerie van Middachten.

Genodigden; bestuur, ereleden, redactie, schrijvers, gidsen, bezorgers, archiefmedewerkers, docenten en iedereen die op de een of andere manier bijdraagt aan de Kring.

Het was goed elkaar weer fysiek te zien na anderhalf jaar van digitale contacten. Plannen werden gesmeed en vol goede moed wordt naar het nieuwe jaar uitgezien.

Erfgoed Symposium; verbindend verleden

In 1919 won de gemeente Rheden de BNG-Erfgoedprijs. Met deze prijs kwam de gemeente in een illustere rijtje terecht dat in 2010 met Dordrecht begon. De prijs werd, na lang uitstel, begin september gevierd op kasteel Middachten. Deelnemers kwamen uit het hele land.. De morgen begon met een prachtfilm als presentatie van onze gemeente: [Klik hier](#) en u ziet onze gemeente in vier seizoenen. (4,17 min.)

Na het officiële gedeelte werden we verrast door een verhaal van **Hans Goedkoop**, presentator van het TV-programma "Andere Tijden". In samenvatting te zien op deze [link](#). Pim Fortuijn laat hem schrikken en de *seksjop* in Ermelo krijgt de poppen aan het dansen.



Middagprogramma

Acht excursies stonden op het programma met veel variatie.

Zoals bovenstaande foto laat zien was er een ontvangst op Kasteel Biljoen.

Andere onderwerpen :

landschapsarchitectuur,
verduurzaming van monumenten,
SS-turnhal Avergoor,
natuurpark Veluwezoom.
Groen van Middachten
paspoort Laag-Soeren

Uniek was ede workshop striptekenen. Tenslotte heeft Rheden met de ontvangen prijs het stripboek Meander bekostigd. Vierhonderdvijftig jaren getekende geschiedenis.

Riek ten Broeke op klassenfoto uit 1929

Op 10 oktober 2020 overleed Hendrika Agneta Minkman, geboren 22 november 1922 te Rheden. Ze was weduwe van F.W. ten Broeke en was in Rheden bekend als Riek ten Broeke. Ze is opgegroeid in de Lentsesteeg in Rheden en werd achtereenvolgens directrice van een huishoudschool in Dalfsen en Dokkum.

In 1972 weer teruggekeerd naar de Lentsesteeg.

Van mevrouw I. Hoving – Minkman, haar nicht en executeur- testamentair, ontvingen wij enige persoonlijke documenten en foto's, waaronder een schoolfoto uit 1929 van de School met de Bijbel aan de Arnhemsestraatweg. Riek zit midden op de tafel met witte kraag.

Als u familieleden herkent of een digitale kopie van de foto wilt hebben, neem dan contact met ondergetekende.

Jan de Bes, archivaris OKRR, jandebes48@gmail.com



Kanonskogel uit de 80-jarige oorlog

Van de heer G.H. Gal uit De Steeg hebben we onlangs een kanonskogel gekregen, die hij eind jaren 60 in de Havikerwaard heeft gevonden, terwijl men bezig was met grondverzet t.b.v. de aanleg van de A348.

Hij heeft de kogel voorgelegd aan de heer Piet Gerbrands (1909 – 1999), die tijdens de tweede wereldoorlog verzetsstrijder was. Hij werd in Londen opgeleid tot agent bij het Bureau Inlichtingen en hij was er vrijwel zeker van dat dit een kogel was uit de 80-jarige oorlog. In de omgeving van de Havikerwaard is destijds zwaar gevochten. In de eerste fase van de oorlog tot het Twaalfjarig Bestand van 1609 tot

1621 vormde de IJssel lange tijd het frontgebied van de strijdende partijen, vooral tussen 1572 en 1597,

De heer Gerbrands wist ook te vertellen dat deze kogel, met een diameter van ca. 65 mm, afgevuurd is met een kanon, zoals dat in de 19de eeuw bij baggerwerkzaamheden in de Lochemse vestinggrachten boven water is gehaald.

Toen duidelijk werd dat het om een bijzondere vondst ging, heeft het Departement van Oorlog in 1910 een zogenaamd houten rolpaard ter beschikking gesteld, dat afkomstig was uit het magazijn van de artillerie te Dordrecht. Op dit rolpaard of affuit is het kanon nu te zien op de Wal in Lochem.

De kogel heeft een plaats gekregen in één van de vitrines in ons onderkomen in het Sprengenhuis in Laag-Soeren.



Stolperstein in Dieren

Op vrijdag 20 augustus heeft burgemeester Carol van Eert de steen gelegd. De eerste struikelsteen in de gemeente Rheden. Vóór de woning op de Zutphensestraatweg 24 in Dieren. De OKRR wil graag in samenwerking met de gemeente meer Stolpersteine in de straten verankeren. Opdat we niet vergeten!

foto: Theo Jansen, Rheden Nieuws

Stolpersteine, ook bekend als struikelstenen, is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (geboren in 1947 in Berlijn). Het is een over geheel Europa verspreid monument voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme.

Gemeentehuis; de laatste ronde!

Vrijdag 24 september heeft de OKRR een rondgang door het bijna lege gemeentehuis mogen maken. De verhuisambtenaar had nog wat spullen die ze niet kan of wil opslaan. We hebben ons best gedaan een aantal zaken verder te dirigeren. Enkele schilderijen gaan we opnemen in ons archief.

Hieronder een paar voorbeelden:

Portret van vermoedelijke de eerste en enige burgemeester van de tijdelijke gemeente Dieren. Een prachtige vaandelkast van het Velps Mannenkoor (1919); lijkt ons geschikt voor het koetshuis op Biljoen.

Mammoetbot (?), aangeboden door een steenfabrikant aan de gemeente Rheden. Bieden we aan, aan de regionale werkgroep Archeologie.



Boeken- en tijdschriftenverkoop

Er zijn afgelopen maand weer veel nieuwe titels van gebruikte boeken op onze website geplaatst. Ook zijn er boeken beschikbaar gekomen die eerder uitverkocht waren. Het is daarom de moeite waard om (weer) eens te kijken op <https://www.oudheidkundigekring.nl/publicatie-type/boeken/> of daar iets van uw gading bij zit. Bestellen kan eenvoudig via het bestelformulier op de site. Oude nummers van ons ledenblad kunnen per e-mail worden besteld via penningmeester@oudheidkundigekring.nl.



Jaarvergadering 22 september in Villa 14

Ruim 70 leden bezochten de uitgestelde jaarvergadering van de OKRR in Villa 14. De goedbepalende voorzitter wist binnen drie kwartier de agenda door te nemen. De aanwezigen verleenden decharge aan het bestuur voor het gevoerde (financiële) beleid. Willem Franken werd benoemd tot reserve-lid van de kascontrole commissie. Het bestuur gaat onveranderd qua samenstelling door. Dat wil zeggen tot april 2022. Dan is de volgende jaarvergadering.

Voor de lezing over "het ontstaan van de IJssel" was veel belangstelling. In verband met de maximaal toegestane aantallen moesten we ca. 25 niet-leden teleurstellen.

Kim Cohen gaf vervolgens college over de geschiedenis van de IJssel.

Cursus Velpologie weer gestart

Walter de Wit

beet donderdag 23 september het spits af voor twee groepen nieuwe cursisten. De komende donderrdagen gaan Frank Keverling Buisman, Willem Huetink, Ben Zonderland en Hans Witt hun best doen de geschiedenis van Velp in hun daglicht te zetten.



Nieuw is een lezing over de Geërfden van Velp. Bovendien wordt er nu een rondwandeling door het oudste deel van Velp georganiseerd onder leiding van Cees Ursem.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij op de bijeenkomsten!

Plaats Buurthuis De Paperclip Velp
donderdag 15.00 uur of 19.30 uur.

Inschrijven? www.paperclipvelp.nl

Handschriften

Als je een beeld wilt vormen van mensen uit een (ver) verleden, zijn we doorgaans afhankelijk van informatie uit het bevolkingsregister, de burgerlijke stand, doop-, trouw- en begraafboeken, geboortekaartjes, trouw- en rouwkaarten, oude kranten (delpher.nl) en foto's. Een vaak onderbelichte bron zijn handschriften. Handgeschreven documenten zoals brieven, briefkaarten, gespreksverslagen, geven ook een beeld van de persoon in kwestie. Afgezien van het onderwerp van het geschrevene is ook het handschrift zelf een bron van informatie.



De archiefcommissie van de OKRR is inmiddels een heel eind gevorderd met het archiveren van het archief van Belangenvereniging Dieren e.o. In dat archief bevinden zich enkele tientallen handgeschreven brieven en briefkaarten, gericht aan het bestuur over zeer uiteenlopende onderwerpen. Er zitten ook een aantal brieven bij uit april 1991. Deze zijn afkomstig van leden, die vanaf de oprichting van de belangenvereniging lid waren en ter gelegenheid van 25 jaar lidmaatschap een bos bloemen hebben gekregen, waarvoor zij het bestuur bedanken.

Als u wilt weten of er ook een brief bij zit van uzelf of een van uw verwanten, neem dan contact op met ondergetekende via jandebes48@gmail.com.

Deze verzameling is het begin van de handschriftenverzameling van de OKRR. Als u in bezit bent van handgeschreven documenten van u of uw voorouders, woonachtig in de gemeente Rheden of Rozendaal, waar u verder geen bestemming voor hebt, dan wil de OKRR deze graag opnemen in haar collectie. Neem in dat geval contact op met onze archivaris Jan de Bes, tel. 0653 723 589 of jandebes48@gmail.com.